

hebben normaal de charme dat zij ongelezen kunnen blijven. Wanneer die woorden voorafgaan aan het jaarboekje van de Studenten Sociëteit Olofspoort, ligt dat een weinig anders, omdat i.h.a. de inhoud erg weinig verschilt van die van vorige jaren en men voor informatie de eerste bladzijde dus wel haast moet lezen - ook al is het alleen om te zien wat hij er nu weer van gemaakt heeft.

Bij dit boekje moet eigenlijk vooropgesteld worden, dat het wél verschilt van de vorige. Niet alleen is nu eindelijk de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" opgenomen, ook wordt dit boekje verrijkt door een nieuwe prae-ambule, die al weer enige tijd geleden na lang schaaftwerk werd aangenomen. Zeer te betwijfelen valt of deze prae-ambule in staat zal blijken zich te handhaven in de snel groeiende en snel evoluerende Olofspoort. Een Olofspoort, die steeds meer geaccepteerd wordt (met alle gevolgen van dien), waarvan de leden en met hen de instelling allengs veranderen, hetgeen bepaald nog geen veroordeling hoeft te betekenen. Uit het laatste verenigingsgesprek bleek niet alleen de voor een vereniging essentiële diversiteit van meningen, maar ook, dat de meeste leden nog steeds veel meer geïnteresseerd zijn in de Olofspoort, dan in een gezelligheidsvereniging "zonder meer" of in een studentencafé. Gezien verder het grote aantal, dat zich lijkt te verdringen om in de Olofspoort opgenomen te kunnen worden, is er geen reden tot twijfel aan het bestaansrecht van de Olofspoort.

Dat velen enigszins verontrust de snelle toename van de laatste tijd gade slaan is niet zo verbaazingwekkend. Het is nu eenmaal een bekend verschijnsel in de evolutie, dat een organisme een

periode van reuzengroei doormaakt voor het algeheel uitsterven. Na het verenigingsgesprek lijkt de kans daarop voorlopig echter gering. Zeer waarschijnlijk zal zelfs dit jaar nog een oude Olofspoort-wens verwezenlijkt worden, nl. het in gebruik nemen van een tweede sociëteitsruimte, hetgeen misschien ook geformuleerd kan worden als het oprichten van een gezelligheidsvereniging van gelijke strekking. Overigens zou het bepaald onjuist zijn te stellen, dat de Olofspoort hiermee verlost zou zijn van de vele problemen, die haar omknellen. Het is (gelukkig) nog geen tijd ons in slaap te laten sussen.

R. Stoeckart

h.t. praeses S.S. OLOFSPOORT