

Voorwoord van de praeses

Het enige, dat dit jaarwerkje meer geeft dan het voorgaande, zijn de enkele namen der leden, die doen uitkomen, dat de Olofspoort een groeiende vereniging is. Verder vindt U alles terug, wat U dierbaar geweest moet zijn : de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het handelsmerk van Walibij.

Het is wegens dit onveranderlijk jaarboekrecept bevreemdend, dat er ieder jaar een ander voorwoord te vinden is. Belangrijke veranderingen qua uitvoering zijn niet bij U te introduceren. Ook dit jaar is het weer een ingelijmd gestencild werk; dat zijn plaats naast de twee voorgaande nu uiteengevallen banden moet rechtvaardigen.

Waarvan ontleent het voorwoord dan zijn bestaansrecht ? We kunnen het wellicht beschouwen als een "face lifting". Elk jaar eenzelfde werk met een slechts onbetekenend veranderd detail, dat de verschijning aannemelijk moet maken. Een opvallende verbetering is er dus niet, die kunt U eerst over twintig jaar verwachten, als de volgens statistische maatstaven dan bloeiende vereniging zijn eerste fotoboek uitgeeft. (De weidse perspectieven, die hierbij oprijzen - kleurenfoto's van de in uniform gestoken dispuutsliden : Lysias in witte broekjes en oranje hemden; Hybris in zwarte tricots, om van de weinig originele blauwe kousjes en slaapmutsen maar niet te spreken - zijn te verleidelijk om zich niet mee te vermeien).

Nu is iets dergelijks nog met alles in strijd, zowel met onze financiële positie, als met onze principes. Het jaarboek is geen almanak, meer een "maatstaf".

Derhalve ziet U dit jaar weer een reeks namen en een daarmee niet te combineren reeks gezichten voor Uw oog dwarrelen. Een jaar lang, tot U dit boekje als een gebruikt papieren zakdoekje in de prullebak werpt om een nieuw onontwarbaar kluwen in Uw handen te nemen, met Statuten en Preambule gelardeerd, maar met een ander voorwoord.

W. Hoogland,

S.S.O. h.t. praeses