

Praesidiaal voorwoord

en hoe is de jeugd van vandaag anders geworden, veenmanneke, zij waagt niet meer hare huid of toch niet meer vrijwillig....zij wil armoe en schande en slavernij en bommenregen en atoomsplitsing tegemoet gaan, zonder aarzelen, zonder even met de ogen te pinken.... maar zij wil niets doen, veenmanneke, 'ter harer ontvoogding', zoals wij dat een beetje opgeschroefd zegden: zij wil de dood en de schande ingaan, op voorwaarde dat zij dat al dansende en kauwgomme mag doen.

Louis Paul Boon, De kapellekensbaan,
p. 183.

Dit boekje is geboren uit de noodzaak, dat de leden een afschrift van de tafelen der wet en een ledenlijst verstrekt wordt.

Een ander ekskuus kan ik er niet voor vinden. Zelfs hebben wij het gedoemd naamloos ter wereld te komen: 'jaarboekje' vonden wij een lelijk woord, 'almanak' is voor ons gevoel te beladen met al die ideeën en sentimenten die de onze niet zijn - U vindt hier immers bij voorbeeld ook geen foto's van oude en nieuwe besturen, zoals nergens in de hele Olofspoort. Slechts ter illustratie van een summier historisch overzichtje hebben wij een lijst van vorige besturen toegevoegd, een eerbewijs voor het vele werk, waarvan U het tastbare bewijs in handen hebt, van hen, die tot nu de Olofspoortwacht betrokken om de nieuwe weg vrij te houden voor hen, die hem wensten te betreden. "Veel van de moeilijkheden, waarvoor het gemeentebestuur van Amsterdam zich geplaatst ziet, zijn een gevolg van de doorbreking der oude vormen, terwijl de nieuwe vormen door de maatschappij nog te kleine levenskans geboden wordt", dit ongeveer zei de loco-burgemeester Mr. A. de Roos op de laatste diës van onze Universiteit.

Ook de Olofspoort is één van die uitingen van een

zich vernieuwende maatschappij en daarom is het goed, dat er op de volgende bladzijden zo weinig aandacht besteed wordt aan het verleden, maar dat er slechts een overzicht gegeven wordt, van wat nu in de Olofspoort bestaat, hoe armzalig dit een buitenstaander ook mag voorkomen.

De insider weet, hoeveel werk daarvoor verzet is, maar wat belangrijker is, hij zal daaruit kunnen aflezen, wat van hem verlangd wordt om de vereniging de plaats te verschaffen die in overeenstemming is met haar idealen en haar mogelijkheden. Hij heeft voor, dat hij weet waaraan de straks uit de luiers bevrijde nieuwe maatschappij behoefte heeft, dat hij geholpen heeft haar te verlossen, zonder dat hij daarbij gehinderd werd, doordat hij in een der belangrijkste perioden uit zijn leven geknoopt is in het onhandige pak van verouderd formalisme. Hij heeft vrij leren zien en zelfstandig leren oordelen. Bang voor de toekomst zal hij niet zijn en evenmin zal hij zich dus hoeven verschansen om zich veilig te voelen voor het nieuwe in een schijnwereld van door het verleden bepaalde vormen. Dit is dan tegelijk mijn wens voor U, Olofspoorters, die dit boekje vergezeld gaat. Zo gauw het gedrag van Olofspoorters bepaald wordt om reden van "dat het zo hoort" of "dat het nu eenmaal gewoonte is", zonder dat het als redelijk verantwoord kan worden, hoop ik dat anderen de moed zullen vinden een nieuwe vereniging op te richten met idealen als thans de onze kent, of het moest zijn, dat aan de ontwikkeling van de mens een eind gekomen was. Maar maakt U zich daar maar nog niet bezorgd over.

J.L. Langeveld
Lt.praeses S.S.O.

=====